

Sinagogda Diplomasi  
*ABD-İsrail hattında Erdoğan*

Yılmaz Polat

Telgrafhane Yayınları  
Genel Yayın: 152

Sinagogda Diplomasi  
*ABD-İsrail hattında Erdoğan*  
Yılmaz Polat

1. Baskı: Mart 2024  
ISBN: 978-625-7926-58-4

Yayın Yönetmeni  
*Taylan Özbay*

Editör  
*Aydan Burcu Özdem*

Tasarım Dizgi  
*Mehmet Coşkun*

Yayın Hakları © Telgrafhane Yayınları, 2024  
Sertifika No: 48157

Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz,  
kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Baskı-Cilt  
Bulut Dijital Matbaa San. Tic. Ltd. Şti.  
Sertifika No: 48120

**Telgrafhane Yayınları Basım Dağıtım Ltd. Şti.**  
Adakale Sk. No: 16/9 Kızılay Çankaya/ANKARA  
Tel: 0(312) 433 03 58  
www.telgrafhane.com.tr/bilgi@telgrafhane.com.tr

YILMAZ POLAT

SİNAGOGDA DİPLOMASİ

*ABD-İsrail hattında Erdoğan*

**telgrāfhane**  
yayınları



# İçindekiler

<b>ÖNSÖZ</b> .....	<b>9</b>
<b>Atlantik İslamcılığının Son Perdesi!</b> .....	<b>9</b>
<b>Başlarken</b> .....	<b>15</b>
<b>BİRİNCİ BÖLÜM (2020-2021)</b> .....	<b>19</b>
CIA'cı RAND Corporation ve AKP .....	19
Trump'ın Türkiye'deki İş İlişkisi.....	22
Trump-Erdoğan Görüşme Kayıtları .....	26
Trumpçılar AKP Gemisini Terk Ediyor.....	28
ABD İlaç Firmasının Rüşvet İddiası.....	30
ABD'den Türkiye'ye Uzanan Kara Para Aklama Davası .....	31
Sezgin Baran Korkmaz.....	32
ABD: Kokain, Türkiye Üzerinden Kaçırılıyor .....	33
Biden Yeni ABD Başkanı .....	34
Biden-AKP .....	35
Trump-Erdoğan Arasında 10 Benzerlik .....	35
Biden Kabinesi.....	36
Blinken: "Türkiye sözde ortak" .....	36
AKP'nin Gözü İsrail'de.....	37
AKP'nin Yeni Umudu!.....	37
Mercan "hakikati arıyor!" .....	39
Biden'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması .....	40
Süpürmeyin, kullanın! .....	41
AKP, Yahudi Lobcilere yöneliyor .....	41
Türkiye, ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Neresinde? .....	42
Freedom House .....	44
ABD'yle Kritik Hafta.....	45
Biden-Erdoğan .....	46
24 Nisan 2021.....	47

Erdoğan'dan Tepki .....	48
Şov Niteliğinde.....	49
24 Nisan Açıklaması Kurbanları Onurlandırmak İçin Yapılmış! .....	50
ATAA'dan Biden'a "Sözde Soykırım" Mektubu .....	51
Erdoğan: "Ey Biden, Ey İsrail!" .....	52
Dünya Bankası .....	53
ABD'li Şirketlerle Toplantı .....	54
Erdoğan Yönetimine Askeri Stratejist.....	55
Erdoğan: "Hamdolsun hiç gündeme gelmedi" .....	56
Erdoğan, Washington - Moskova - Kâbil Üçgeninde.....	58
Erdoğan'ın BM Ziyareti .....	59
10 Büyükelçi.....	60
Roma Görüşmesi.....	61
Jeffrey Flake .....	62
Haham Levi Shemtov.....	64
Glatt Kosher Yemeği .....	64
Erdoğan Demokrasi Zirvesi'ne Davetli Değil .....	66
ABD'de Hukuk Lobisi.....	66
Flake'ten Erdoğan Yönetimine Sert Sözler.....	67
MİT-MOSSAD .....	68
Erdoğan-Herzog .....	69
Biden.....	70
İbrahim Kalın ABD'de Ne Yapıyor? .....	71
Erdoğan'dan Hahamlara Jest .....	71
Global Risk Raporu .....	72
<b>İKİNCİ BÖLÜM.....</b>	<b>75</b>
Hanukkah Geceleri Haham Marc Schneider .....	75
Sinagog Diplomasisi Başlıyor .....	76
Tek Yol İsrail!.....	78
Türkiye Ekonomisi "Yahudi Lobisine" Emanet.....	79
IMF ile Dirsek Teması .....	81
Sekizinci Mum.....	85
Erdoğan Yönetiminin ABD'deki İmaj Lobisi!.....	86
Kongre'den F-16 Engeli.....	87
Ortodoks Yahudi Lobisiyle Anlaşma .....	88
İsrail ve Türk Büyükelçilerin "Strateji" Yemeği!.....	89
Hamas'ın Türkiye'deki Faaliyetleri .....	92

Kalın, İsrail’de .....	93
Herzog Türkiye’de.....	94
Foxman’la Yeniden.....	99
Mercan Nihayet Biden’a Güven Mektubunu Sunuyor!.....	100
Moshe Dayan Center.....	101
Jerusalem Post.....	102
Ankara-Washington Hattı .....	103
AKP’den ABD’de Resmi Temsilcilik .....	104
ENSAR ve TÜRGEV, ABD’nin Resmi Denetiminde .....	105
SETA-USA’ya da Milyonlarca Dolar .....	107
TRT-USA .....	107
AA Kaliforniya’da “Borsa-Hisse Senedi” Şirketi .....	110
NATO-Madrid .....	110
Halkbank Mücadelesi .....	112
Türkiye, Gri Listede.....	113
Wally Adeyemo .....	115
ABD Yapımı “Türk Demokrasi Projesi” .....	115
F-16 Görüşmeleri Kesildi Mi? .....	116
Erdoğan’ın Kozu: “Yahudi lobisi” .....	117
Erdoğan İsrail Yolcusu.....	119
Erdoğan, Lauder’la Ne Konuştu?.....	119
Hatıra Fotoğrafi Çekimi.....	123
Erdoğan-Netanyahu.....	125
Irit Lillian .....	126
MİT ve Suriye İstihbarat Başkanları .....	127
AKP’nin Umudu Trumpçı Kongre.....	128
Kılıçdaroğlu’nun ABD Ziyareti .....	129
CIA Başkanı Ankara’da .....	131
Erdoğan-Biden .....	132
Kongre’den Suriye Uyarısı .....	133
Senatör Menendez’den Çavuşoğlu’na F-16 cevabı.....	133
Türkevi’nde Tarihi İlk Hanukkah Gecesi.....	134
Erdoğan Yönetimine ABD’de “Strateji Danışmanı” .....	136
İYİ Parti’den Washington’da Resmi Temsilcilik .....	136
Lobilere Giden Milyarlar .....	137

<b>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (2023)</b> .....	<b>139</b>
The Economist.....	139
Politico.....	139
Haham Schneier Devrede.....	140
The New Yorker.....	142
Washington Post.....	142
Haham Schneier, Türkiye’de.....	143
Time Dergisi: Erdoğan’ın Siyasi Geleceği!.....	144
Kamu Mülklerini Yahudi Ağırlıklı Şirket Pazarlıyor.....	146
Süleyman Soylu.....	146
Kalın, Washington’da.....	147
Erdoğan-Herzog.....	149
Türkiye Yine Demokrasi Zirvesi’nde Yok.....	150
Türkiye, Uyuşturucu Trafikçisinin Önemli Geçiş Noktalarından Biri.....	151
Cambridge Analytica.....	152
CAP: Seçimler Ne Özgür Ne de Adildi.....	153
Yeni Kabine.....	154
AKP, ABD’de Yahudi Kuruluşlarda Kredi Arıyor.....	156
AKP’ye ABD’de Milyon Dolarlık Bina.....	157
AKP İkinci Binayı da Satın Alıyor.....	159
Erdoğan, New York’ta.....	161
Erdoğan-Netanyahu Benzerliği.....	162
Schneier-Foxman-Daroff.....	165
Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 117. Sırada.....	167
ABD Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye’de Yolsuzluk Endişe Kaynağı Olmaya Devam Ediyor”.....	167
FATF-Gri Liste.....	169
ABD, Suriye’de Türk SIHA’sı Düşürdü.....	169
7 Ekim, Hamas.....	170
TÜRKEN Vakfı New York’u karıştırdı!.....	172
Diyanet-USA, ABD’de En Zengin İslami Kuruluşlar Arasında.....	174
Erdoğan, Atina’da.....	175

# ÖNSÖZ

## Atlantik İslamcılığının Son Perdesi!

**Merdan YANARDAĞ**

Yılmaz Polat Türkiye'nin en önemli ve seçkin gazetecilerinden biridir. Gazeteciliğin temelinde habercilik bulunduğunu hiç unutmayan bir meslek büyüğümüzdür. Polat, bilgiyi ve haberi topluma doğru ve etkin biçimde iletmenin ancak kültürel donanım ve birikimle mümkün olabileceğini bize gösteren gazetecilerdendir. Bu nedenle kendisiyle uzun bir süredir çalışmaktan ve dostluğundan onur duyduğum, meslektaşlarım arasında önden gelenlerden biridir.

Yılmaz Polat, aynı zamanda çalışkan bir yazardır. Onun kitaplarının hemen her sayfasından haber ve bilgi akar. Bu yanıyları, araştırmacılara, tarihçilere, akademisyenlere, siyaset ve diplomasi yazarlarına eşsiz zenginlikte malzeme sunar. Bu anlamda onun kitapları başvuru metinleridir.

Yılmaz Polat'ın AKP iktidarı dönemindeki kitapları, bu partinin emperyalizmin bir imalatı ve bir durum tespiti olarak ifade edersek küresel Yahudi sermayesinin projesi olduğunu somut verilerle ortaya koyar. Polat'ın elinizdeki "Sinagogda Diploması / ABD-İsrail Hattında Erdoğan" adlı kitabı, bu serinin son çalışmasıdır.

Bu kitap, ABD projesi olarak kurulan ve iktidara taşınan Erdoğan-AKP yönetiminin, devleti bütünüyle ele geçirdiğine inandığı bir tarihsel kesitte, Batı ile ilişkilerindeki dönüşümü, sinsî ve

ilkesiz siyaset yapma tarzını ortaya koyuyor. Düşük yoğunluklu da olsa, AKP'nin şeri bir rejim kurmaya yönelmesiyle; yani asıl programını uygulamaya başlamasıyla Batı ile yaşadığı sorunları gözler önüne seriyor. Bu sorunların, anti-empyralist bir yurtseverlik bilinci ve tavrından kaynaklanmadığını, siyasal İslamcı bir iki yüzlülüğün sonucu olduğunu gösteriyor.

Daha önemlisi, AKP'nin ilkesiz, iki yüzlü ve hileye dayalı siyaset yapma tarzının yeniden nasıl devreye sokulduğunu, fitratında bulunan işbirlikçi kodlarına nasıl geri döndüğünü sergiliyor. Bu bakımından Polat'ın kitabı eşsiz zenginlikte kanıtlar sunuyor. Çünkü; 2007-8 Ergenekon soruşturmaları/davaları, 12 Eylül 2010 referandumu ve 15-20 Temmuz 2016 darbelerinden sonra, AKP'nin bütün iktidarı (devleti) ele geçirdiği varsayımıyla -ki bu pek yanlış değil- kendi ajandasındaki hedeflerine uygun olarak rejimi dönüştürmeye yönelmesiyle Türkiye'nin Batı dünyasındaki yeri sorgulanmaya başlandı. Bu bağlamda kitap, AKP iktidarının ABD ve Batı ile ilişkilerde yaşadığı sorunları, her zaman olduğu gibi nasıl yüz kızartıcı bir işbirlikçi siyasetle gidermeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Polat, kitabın özellikle birinci ve ikinci bölümlerinde, AKP kurucularından, eski milletvekili ve genel başkan yardımcısı Murat Mercan'ın, hiçbir diplomatik deneyimi olmadığı halde Washington büyükelçiliğine atanmasıyla, bu işbirlikçiliğinin nasıl zirveye çıktığını somut bilgi ve belgeleriyle anlatıyor. ABD yönetimi nezdinde güven tazelemek için bu ülkedeki Yahudi lobisi ve sermayesiyle nasıl yüz kızartıcı bir diplomasi yürütüldüğünü gözler önüne seriyor.

\*\*\*

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet olduğu yıllarda iç dinamiklere dayalı bir iktidar kudretine sahip olmaktan çok, esas olarak dış dinamiklere yaslanarak ülke içindeki iktidar alanını genişletmeye çalıştı. Bu taktiğinde başarılı olduğu da söylenebilir. Öyle ki, bu olgu, her siyasal gerilim ya da kriz aşamasında sürekli olarak doğrulanacaktı.

Öyle anlaşılıyor ki, iktidar referansını Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden alan AKP'nin başka çaresi de yoktu. Bu nedenle Erdoğan ve beraberindekilerin daha çok iç politik ihtiyaçlardan kaynaklanan sözüm ona Batıya bazen meydan okuma girişimlerini ciddiye almak mümkün görünmüyor.

Nedeni açık; yukarıda da belirttiğimiz gibi AKP, Washington tarafından geliştirilen ve merkezinde ılımlı İslamcılık siyasetinin bulunduğu Büyük (Genişletilmiş) Ortadoğu Projesi'nin (BOP) stratejik bir yan ürünüdür. Tasarlanmış, planlanmış bir projedir. Doğunun kalbine sokulmuş bir Truva Atı'dır. Bu anlamda AKP, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ABD'ye yön veren yeni muhafazakârların (Neo-Conservatives) geliştirdiği "imparatorluk" siyasetinin İslam dünyasındaki taşıyıcı ve işbirlikçi unsurlarından biridir. Nedeni bellidir; Atlantik ötesi ve berisiyle Batı, kendisine yönelik küresel bir tehdit olarak algıladığı radikal siyasal İslamcılığa karşı çözümü, giderek artan oranda, ılımlı İslamcılığı güçlendirmekte arıyordu.

ABD ve Avrupa'daki Amerikancı çevreler, geçmişten farklı olarak Türkiye'ye yeni bir rol biçiyordu. Daha önce, "modern, laik ve demokratik bir cumhuriyet" olarak Müslüman dünya için örnek oluşturduğu belirtilen Türkiye, bundan sonra "ılımlı İslam ülkesi" olarak Doğuya 'model' olarak sunulmak isteniyordu.

İşte bu siyaset ve emperyalist planlama, modern Türkiye'nin feda edilmesine ve cumhuriyetin neredeyse bütünüyle imha edilmesine yol açacaktı. Zaten Soğuk Savaş döneminde akıl ve bilime dayalı laik ve aydınlanmacı Türkiye büyük ölçüde tahrip edilmişti. Son darbe ise, BOP ve ılımlı İslamcılık üzerinden vurulacaktı.

AKP'yi kuran kadrolar, emperyalizmle kavga ederek değil, ancak onunla işbirliği yaparak iktidar olunabileceğine düşünen siyasal İslamcıların örgütüydü. Bu nedenle Necmettin Erbakan'a ve "Milli Görüş" geleneğine ihanet ederek AKP'yi kurmuş, emperyalizm ve Siyonizm ile işbirliğine yönelmişlerdi. Gerçi ılımlısı, radikali ve otantik olanı ile bütün İslamcılar, takiyyeye dayalı tarz-ı siyasetleri nedeniyle Soğuk Savaş döneminden kalan bir işbirlikçilik geleneğine sahipti. Bu tutum onların ruhuna işlemişti.

Bu nedenle küçük şeri hedefler ve çıkarlar için emperyalizmle derin bir işbirliğine yönelmek bu ülkenin zenginliklerini ve kaynaklarını onlara peşkeş çekmek, ordusunu bölgenin jandarması olarak kullanmak onlara yabancı değildi.

Siyasal İslamcılık, teolojik ve tarihsel kökleri de bulunmakla birlikte, tıpkı muhafazakâr milliyetçilik gibi, Soğuk Savaş döneminde emperyalizmin imalatı olan bir hareketti. Yerli ve milli olmayan iki siyasi hareket vardı ülkede; biri siyasi İslamcılık diğeri de faşist milliyetçilik... İkisi de Amerikancı ve Natocuydu.

\*\*\*

Amerikan dışişleri kadrosu ve istihbaratının önde gelen Ortadoğu, Türkiye ve İslam dünyası uzmanlarından Graham Fuller'in (şimdi emekli) 1990'lı yılların başından itibaren "ılımlı İslamcılık" projesi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Fuller, Ortadoğu'daki anti-emperyalist ve radikal İslamcı akımları önleme ve geriletmenin yolunun, laik sistemleri desteklemekten değil, aksine radikal İslamcı partileri küresel kapitalist sistem içine çekecek ve onları dönüştürecek bir yaklaşımı benimsemekten geçtiği tezini savunuyordu. AKP bu perspektifin ürünüydü.

Onlara göre İslam ülkelerinde laiklik konusundaki ısrarının hiçbir anlamı yoktu. Çünkü İslam dünyasında laikliğin tarihsel ve kültürel temelleri çok zayıftı. Laiklik, Batı-Hıristiyan kültürüne özgü bir olguydu. Ayrıca, Müslümanların günlük yaşamlarında dini nasıl yorumlayıp uyguladıkları ABD'nin stratejik çıkarlarını da hiç ilgilendirmezdi. Önemli olan şey, bu ülkelerin ya da örgütlerin anti-Amerikan bir niteliğe sahip olmamasıydı. O da ancak, ılımlı bir İslamcı modeli geliştirmekle mümkündü. Laik Türkiye bu modeli ve varsayımı yalanlayan somut bir örnek olarak duruyordu.

Ancak, Fuller'e göre laik Türkiye "başarısız" bir örnekti. Laiklik nedeniyle İslam dünyasından, onları etkileyemeyecek ölçüde uzaklaşmıştı. Ancak, yine de önemli bir laik birikime ve demokratik geleneğe sahipti. Bu durumda tarihsel ve kültürel bakımdan siyasi bir "ortalama" alınabilirdi. İşte alınmak istenen bu ortalama

için AKP desteklenmiş ve iktidara taşınmıştı. Ne var ki, bütün siyasal İslamcı hareketler gibi AKP de bu çizgide kalmamış, çizilen sınırları aşmış ve bir şeriat rejimi, daha doğru bir ifadeyle, İslamo-faşist bir düzen kurmaya yönelmişti.

Çoğu ABD'li olan oryantalist ideologlara göre amaç; İslamcı kökten dinciliği dönüştürmek ve onu liberalleştirerek Batı karşıtı bir hareket olmaktan çıkarmaktı. Örneğin Fuller, Türkiye'nin en önemli sorunlarının Kemalizm'den kaynaklandığı konusunda ısrar ediyordu. Devletçilik ve "liberal olmayan düzenin" Türkiye'nin demokratik dönüşümünü engellediğini ileri sürüyordu.

Ancak, işler düşünüldüğü gibi gitmedi. AKP iktidarı, adeta "taç giyen baş akıllanı" ata sözünü de boşa çıkararak, giderek radikalleşen bir çizgi izledi. Türkiye'nin bütün demokratik birikimini ve kurumlarını yıktı. Toplumsal ilişkilerini ve barışını bozdu. Başlı başına bir istikrarsızlık kaynağı haline gelmeye başladı. Öngörülemez ve güvenilmez bir müttefik haline geldi.

Ne var ki; gücünü abartan Erdoğan-AKP iktidarı, Cumhuriyetin kurumlarını yıkmasına yıktı, ama yerine yeni bir rejim kuramadı. Bunun için görgüleri, bilgileri, birikimleri, gelenekleri, insan kaynakları yetersiz kaldı. Daha önemlisi; siyasal İslamcı bir hareketin 21.yüzyıl dünyasında modern, sanayileşmiş, kültürel ve tarihsel derinliği olan büyük bir ülkeyi yönetme yeteneğine sahip olmadığı da ortaya çıktı.

Uğradığı başarısızlık nedeniyle paniğe kapılan Erdoğan-AKP iktidarı, başa dönerek yeniden ABD'ye güven vermeye, İsrail ile ilişkilerini düzeltmeye, küresel sermaye ve Yahudi sermayesi ile yeniden yüz kızartıcı bir işbirliği yapmaya yöneldi.

İşte elinizdeki kitapta Yılmaz Polat, tam bu tarihsel dönemin hikayesini anlatıyor. Asıl mekânı ABD ve İsrail olan yeni diplomasi macerasını, içine düşülen siyasal zavallılığını yetkin bir gazetecilik çalışmasıyla ortaya koyuyor. Tarihe ve tarihçilere not düşen, "Sinagogda Diplomasi / ABD-İsrail Hattında Erdoğan" adlı bu kitabı okuduğunuzda çok şey öğreneceksiniz.

18 Şubat 2024 / İstanbul



# Başlarken

Başkan Trump, 2016 seçimini kazandığı zaman Erdoğan bir daha Obama - Biden ikilisiyle görüşmeyeceği için çok memnundu. Erdoğan, ikilinin tarih olduğunu düşünüyordu.

Obama için doğrudu, ama Biden'ın başkanlık şansı devam ediyordu. Nitekim öyle oldu. Erdoğan'ın tahmini tutmadı, 4 yıl sonra, 20 Ocak 2020'de Joseph Biden, seçimi kazanarak ABD'nin 46. başkanı oldu.

Biden, Başkan Obama'nın yardımcısıyken Erdoğan'la bazen çok yakın, bazen de fırtınalı bir ilişkisi oldu, Yıldız Sarayı'ndaki Mabeyn Köşkü'nde misafir edildi, aile fotoğrafları çektirildi.

Başkan yardımcılığı görevinden beri ne zaman Ankara'ya gelse ya da Erdoğan'la telefonla konuşsa Washington'la Ankara arasında bir sorun olduğu anlaşıldı.

Biden'la Erdoğan arasında kamuoyuna yansıyan en önemli tartışmalarından biri ise Biden'ın 2014'ün Ekim ayında Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmaydı.

Biden, "Eski dostum" dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Siz haklıydınız. Biz çok kimsenin geçişine (Suriye'ye) izin verdik" dediğini ve şimdi de sınırlarını kapatmaya çalıştığını söyledi.

Bu, Erdoğan'a göre doğru değildi, bunun üzerine Biden'ın özür dilemesini istedi, "Aksi halde benim için tarih olur" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'a göre, Biden kendisini aradı ve özür diledi. Joe Biden ise CNN International'dan Gloria Borger'a, asla özür dilemediğini söyledi.

Özür polemik, hâlâ sırrını koruyor.